

Persoonlijke toelichting van oprichter Henk Goeijers siertuin Den Overkaent

Uiteraard doe ik dit met pijn in mijn hart.

Ik kocht met Wies in 1994 een maisveld aan de rand van Gilze, met het doel om meer verstand te krijgen van vaste planten. Ik werkte toen bij van Oosterwijck kwekerijen hier in Gilze en had helemaal geen agrarische opleiding genoten, maar verkocht die planten toch aan veel klanten over heel de wereld. Heb daar dan ook 42 jaar met heel plezier gewerkt.

Wij woonden destijds midden in Gilze, maar in 1997 kregen we de mogelijkheid om recht tegenover de tuin een huis te kopen, een naam voor de tuin ? Niet zo moeilijk toch:

Den Overkaent

Gaande weg werd de tuin toch elk jaar weer mooier. Ik heb veel leuke herinneringen aan al die mensen, klanten en bezoekers uit binnen- en buitenland, die ik in de loop van al die jaren heb mogen spreken en heb kunnen laten genieten. Ook de dingen die ik heb mogen organiseren deden me veel plezier, maar op een gegeven moment komt daar schijnbaar toch een eind aan en dan moet je keuzes maken.

De tuin onderhouden kost heel wat energie en nu ik 73 ben, wordt dat er niet makkelijker op. Onverwacht kruisten onze wegen, die van de Groeituin en Den Overkaent, en omdat ik van de gemeente toch geen huisje mag bouwen en ik niet eeuwig door kan gaan met tuinieren hebben we deze overeenkomst kunnen sluiten.

Het lijkt mij ook voor de buurtgenoten en vele anderen, een positieve ontwikkeling maar vooral ook voor mijzelf, dat Den Overkaent nog lange tijd in "goede gezondheid" mag blijven bestaan, zodat daar nog veel genoten mag worden.

Dus dit komende voorjaar ben ik nog volop in de running en wie weet, later misschien ook nog wel een beetje.

Henk Goeijers